

Zeer spoedig zal de Here Jezus terugkomen naar de aarde. Dit is een belofte die Hij maakte toen Hij 2000 jaar geleden nog op deze wereld leefde (Joh 14-1-3). Hoe kunnen wij echt zeker weten of Hij zal terugkeren? Lees de voorspellingen (profetie) die de Here Jezus Zelf al vertelde over wat er zal gebeuren in de eindtijd. Door het zorgvuldig lezen van deze geschriften en deze te vergelijken met alles wat op dit moment gebeurt in de wereld, bewijst dat de Here Jezus zeker terug zal komen.

1 VERNIETIGING VAN DE TEMPEL

Toen Jezus de tempel verliet, kwam één van Zijn discipelen naar hem toe en toonde Hem de gebouwen van de tempel. Hij zei: Kijk eens, Meester, hoe deze mooie stenen en muren deze gebouwen versierd hebben! En Jezus zei tegen hen: 'Wat deze gebouwen betreft die jullie hier zien, verzeker ik jullie dat er een tijd komt dat geen enkele steen op de andere zal blijven, er zal niets meer van overblijven' (Matt 24:1-2; Mark 13:1-2; Luk 21:5-6). **Dit is letterlijk in vervulling gegaan 70 jaar na Christus.**

2 TEKEN VAN DE KOMST

Toen Hij tegenover de tempel op de Helling van de Olijfberg zat, kwamen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas met zijn vieren bij Hem en vroegen: Meester, kunt U ons vertellen wanneer deze dingen zullen gebeuren? Waaruit kunnen wij opmaken dat U terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt? (Matt 24:3; Mark 13:3-4; Luk 21:7).

3 BEDRIEGERS ZULLEN OPSTAAN

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Laat je door niemand misleiden. Want er zullen velen komen die van zichzelf zeggen dat zij de Christus zijn en die beweren dat het einde er bijna is. Maar geloof ze niet! (Matt 24:4-5; Mark 13:5-6; Luk 21:8).

4 OORLOGEN EN GERUCHTEN OVER OORLOGEN

En wanneer jullie horen over oorlogen, opstanden en geruchten over oorlogen, raak dan niet in paniek; want al

deze dingen moeten wel gebeuren, maar het einde komt dan nog niet (Matt 24:6; Mark 13:7; Luk 21:9).

5 ETNISCHE OORLOGEN | AARDBEVINGEN | HONGERSNODEN | ZIEKTEN

En Hij zei tegen hen: Het ene volk zal opstaan tegen het andere. En het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen geweldige aardbevingen komen, hongersnoden en epidemieën. Nu hier en dan weer daar. In het heelal zullen verschrikkelijke dingen gebeuren (Matt 24:7; Mark 13:8; Luk 21: 10-11).

6 Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende (Matt 24:8; Mark 13:8).

7 VERVOLGING VAN CHRISTENEN

Maar wees op je hoede, voordat deze dingen zullen gebeuren, zal er een tijd van bijzondere zware vervolgingen komen. Omdat jullie bij Mij horen, zul je voor de rechtbank worden gesleept. In de synagogen zul je harde klappen krijgen. Je zal in gevangenschappen worden gebracht, en je zult overgeleverd worden aan onderdrukking en de dood. Jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, ter wille van Mijn naam. Maar dat zijn allemaal kansen om over Mij te vertellen (Matt 24:9; Mark 13:9; Luk 21:12-13).

8 Maar als je voor de rechtbank wordt gebracht, maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen. Ga niet van tevoren bedenken wat je zult zeggen om je te verdedigen. Zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Je hoeft zelf niet te spreken. De Heilige Geest zal het doen. Ik zal jullie wijsheid geven waar je tegenstanders niet van terug hebben (Mark 13:11; Luk 21:14-15).

9 VERRAAD IN GEZINNEN

En dan zullen velen aanstoot nemen. Er zullen mensen zijn die hun broer de dood injagen door hem te verraden.

Vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, vrienden en familieleden, en kinderen zullen tegen hun ouders in opstand komen en hen vermoorden. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij Mij horen. Maar geen haar op je hoofd zal gekrenkt worden. Door stand te houden, zullen jullie je leven redden (Matt 24:9-10; Mark 13:12-13; Luk 21: 16-19).

10 LIEFDE ZAL VERKILLEN

Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden (Matt 24:12-13).

11 En dit **GOEDE NIEUWS OVER HET KONINKRIJK VAN GOD** zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen **en dan** zal het einde komen (Matt 24:14; Mark 13:10).

12 GRUWELIJKE VERWOESTING IN JERUZALEM

En als je ziet dat Jeruzalem wordt belegerd, is dat het teken dat de verwoesting van de stad nadert (Luk 21:20). Wanneer je de ontzettende 'gruwel van de verwoesting' in de heilige plaats ziet staan, waar de profeet Daniël het over had (wie dit leest, moet dit begrijpen), en je bent in Judea, vlucht dan naar de bergen. Wie dan op het platte dak van zijn huis zit, moet niet naar huis teruggaan. En als je buiten in het veld bent, kom dan niet terug om thuis nog wat kleren op te halen (Mat 24:15-18; Mark 13: 14-16; Luk 17:31; 21:21). Het wordt een vreselijke tijd voor vrouwen die in verwachting zijn of een baby hebben! Bid dat je niet in de winter zult moeten vluchten of op een sabbat (Matt 24:19-20; Mark 13:17-18; Luk 21:23). De mensen zullen afgeslacht of als krijgsgevangenen over de hele wereld verstrooid worden. En Vreemde volken zullen Jeruzalem overwinnen en vertrappen tot aan Hun tijd een einde komt en Gods

nieuwe wereld begint (Luk 21:24).

13 TIJD VAN ONDERDRUKKING VOOR JAKOB

(Jer. 30:6-7)

Want *in die dagen* zal er een verdrukking zijn zoals er nog nooit geweest is sinds God de wereld maakte en zoals er ook nooit weer zal komen. En als God die tijd niet verkort, zou geen mens het levend afbrengen. Maar ter wille van de mensen die Hij heeft uitgekozen, heeft Hij besloten de tijd te verkorten (Matt 24:21-22; Mark 13:19-20; Luk 21:23). Want in die dagen zal God Zijn oordeel voltrekken. De woorden van de profeten zullen dan in vervulling gaan (Luk 21:22).

14 VALSE MESSIASSEN EN PROFETEN

Als iemand je komt vertellen, *Kijk hier is de Christus of Kijk, Hij is daar!* Geloof het niet. Want er zullen 'valse' Christussen en zogenaamde profeten komen. Zij zullen grote, wonderlijke dingen doen om daarmee de mensen die bij God horen, op het verkeerde spoor te brengen als dat mogelijk was. Wees dus op je hoede. Ik zeg het van tevoren (Matt 24:23-24; Mark 13:21-23). Als iemand je komt vertellen, *Kijk, Hij is in de woestijn!* Trek er niets van aan en ga niet kijken. Of als iemand zegt *Kijk, Hij houdt zich ergens verborgen!* Geloof hem niet. Want zoals de bliksem van oost naar west langs de hemel schiet, zo zal het zijn als Ik, de Mensenzoon terugkom (Matt 24:26-27; Luk 17:23-24).

15 TEKENEN AAN DE HEMEL

Onmiddellijk na die dagen van terreur en ellende zal de zon worden verduisterd en de maan niet meer schijnen. Het zal net zijn of de sterren uit de hemel vallen. De machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud (Matt 24:29; Mark 13:24-25; Luk 21:25). De volken op aarde zullen in paniek raken. Ze zullen helemaal overstuur raken door het



gebulder van de zee en de branding. De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat (Luk 21:25-26).

16 Daarna zal het laatste **TEKEN VAN MIJN KOMST** aan de hemel te zien zijn. Heel de wereld zal jammeren en klagen. Iedereen zal Mij zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit. Dan zal iedereen Mij, de Mensenzoon, zien komen in de wolken, met grote macht en majesteit. Ik zal Mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen, en zij zullen de mensen die bij Mij horen, verzamelen van de verste uithoeken van de hemel en de aarde (Matt 24:30-31, Mark 13:26-27; Luk 21:27).

17 Dus als deze dingen beginnen, ga dan rechtop staan en kijk omhoog! Want je verlossing is niet ver meer! (Luk 21:28).

18 En Hij sprak: Leer van de vijgenboom deze les. Wanneer de takken van de vijgenboom zacht worden en er knoppen en blaadjes uit komen, weet je dat het bijna zomer is. **Wanneer je deze dingen allemaal ziet gebeuren wat Ik zojuist heb gezegd, kun je er van op aan dat het Koninkrijk van God er bijna is** (Matt 24:32-33; Mark 13:28-29; Luk 21:29-31). Maar wanneer, op welke dag en welk uur, deze dingen gebeuren weet niemand. De engelen niet en zelfs Ik niet. Alleen de Vader weet het (Matt 24:36; Mark 13:32).

19 Als Ik, de Mensenzoon terugkom, zal het net zo zijn als in de **TIJD VAN NOACH**. In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als Ik, de Mensenzoon, kom, zal het net zo gaan (Matt 24:37-39; Luk 17:26-27).

20 Het zal ook net zo zijn als in de **DAGEN VAN**

LOT: Iedereen had het druk met zijn dagelijkse bezigheden. Eten en drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen. Tot op de morgen dat Lot uit Sodom vertrok. Toen regende het vuur en zwavel en alle mensen in de stad kwamen om. Zo zal alles zijn gewone gang gaan tot de dag dat Ik, de Mensenzoon, terugkom en door iedereen gezien wordt (Luk 17:28-30).

21 Denk eens aan wat met de vrouw van Lot gebeurde! Wie zijn leven niet wil loslaten, zal het verliezen. Wie zijn leven loslaat, zal het mogen behouden (Luk 17:32-33).

22 *Die nacht* zullen twee mensen in één bed slapen. De een zal worden meegenomen om bij Mij te zijn. De ander zal achterblijven. Twee vrouwen zullen bezig zijn koren te malen. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Twee mannen zullen op het land werken. De een zal worden meegenomen om bij Mij te zijn. De ander moet achterblijven (Matt 24:40-41; Luk 17:34-36). “Waar zal dit allemaal gebeuren?” vroegen de leerlingen. Jezus antwoordde: “Waar het lijk ligt, daar komen de gieren” (Matt 24:28; Luk 17:37).

23 WEES WAAKZAAM & BIDDEND
Je kunt het vergelijken met iemand die naar een ander land gaat en zijn knechten op zijn huis laat passen. Ieder van hen krijgt een taak. De portier moet op de uitkijk blijven staan. Kijk dus altijd naar Mij uit, want jullie weten niet wanneer Ik kom. Het kan 's avonds zijn of midden in de nacht, of tegen de morgen als de zon al op is. Pas ervoor op dat je niet slaapt als Ik plotseling kom (Mark 13:34-36).

24 Door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn voor Mijn onverwachte terugkeer (Matt 24: 43-44).

25 Pas op! Laat je niet door Mijn plotselinge komst overrompelen, laat je niet bedwelmen door allerlei uitpattingen en door te veel te drinken, laat je niet in beslag nemen door de zorgen van het leven. Want voor alle bewoners van de aarde zal *die Dag* van Mijn komst komen. Wees dus op je hoede en houd je ogen open! Want je weet niet op welk moment Ik terugkom (Mark 13:33; Luk 21:34-35).

26 En wat Ik tegen u allen zeg is: “Wees voortdurend op je hoede, bid steeds dat je veilig door de komende verschrikkingen heen zult komen en dat je daarna bij Mij, de Mensenzoon, mag zijn” (Luk 21:36).

27 Ik verzeker jullie: Al deze dingen zullen gebeuren, nog voordat deze generatie voorbij is. De hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zeker niet (Matt 24: 34-35; Mark 13:30-31; Luk 21: 32-33).

Zittend op Zijn glorieus troon, de Grote Koning – de Here Jezus Christus zal zeer spoedig terug komen met grote macht en majesteit samen met Zijn heilige engelen en heiligen.

Heb ontzag voor God, eer Hem, want de tijd is gekomen dat Hij recht zal spreken. Aanbid Hem, die de hemel en aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft

(Openb. 14:7)

**DE TIJD ZAL NIET LANGER MEER OP ZICH LATEN WACHTEN!
Het Koninkrijk der Hemelen is nabij. Bekeer u en geloof in dit Evangelie.**

Bereid u voor om de Here uw God te ontmoeten!



Kijk Angel TV
www.angeltv.org

NEDERLANDS | DUTCH